

Ypenburg heden en verleden

Mysterie van de eerste steen van Luchthavengebouw Ypenburg

De Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg heeft zich altijd afgevraagd waar de eerste steen voor het Luchthavengebouw is gelegd. In de gevel van de Nationale Luchtvaart School (NLS) is een plaquette ingemetseld dat Minister van Dijk de eerste steen in 1939 legde. Uit krantenverhalen is bekend dat in 1936 ook een eerste steen voor het Luchthavengebouw is ingemetseld.

In Het Vaderland van 12 juli 1936 stond een verslag en de toespraak afgedrukt die de heer mr. E.E. Menten, president-commissaris van Ypenburg, daags daarvoor uitgesprak. "De eerste steenlegging van het stationsgebouw en restaurant is een kleine maar welgemeende huldebetoging geworden aan het adres van de heer D. Reinders, voorzitter aan de Haagsche Aeroclub, ziel van het Haagsche vliegveld, de eerste 'Realpolitiker' op het Haagsche aviatische terrein, een man met ondernemingsgeest en -moed, nuchtere kijk en zakelijke flair. Maar zo vaak hebben wij al gewezen op de betekenis – ook politieke betekenis – van Ypenburg, dat wij volstaan kunnen met



V.r.n.l.: dhr. Menten, mr. van Hellenberg Hubar, burgemeester van Rijswijk en dhr. Reinders (achter paal) en mevr. Reinders. Foto: familie Reinders

te herhalen, dat Ypenburg het veld is, dat Den Haag nodig had. Dat het voortgekomen is uit particulier initiatief is een testimonium voor de officiële instanties, die sinds jaar en dag het anders hadden gewild."

De heer Menten richtte zijn woorden vooral tot mevrouw A. Reinders-Westerhuis. Hij bedankte haar voor het stille werk en de goedkeuring, wat de heer Reinders de gelegenheid gaf te doen, wat hij heeft gedaan.

Hij nodigde mevrouw Reinders uit tot het leggen van de eerste steen. Zij gebruikte hiervoor een zilveren gegraveerde troffel. De Haagsche Courant publiceerde de foto van de eerstesteenlegging op 13 juli 1936.

Niets gaf een aanwijzing waar precies die steen was gelegd. Tot in 2016 de kleinzoon van de heer Reinders, Dolph Heyning zich meldde. Hij bracht fotoboeken, een film, een koker met een



Een fragment van het perkament dat in de loden koker was opgeborgen bij de eerstesteenlegging. (Initiatiefnemers: N.A.C. – R.A.C. – N.L.S.)

perkament en een map met krantenknipsels mee. Onder het raam van het restaurant is ooit de eerste steen gelegd. Toen is ook een koker met perkament in de muur verstopt. Die koker is na de oorlog bij restauratiewerkzaamheden tevoorschijn gekomen en aan de familie Reinders teruggegeven. De eerste steen zit nog steeds ergens onder een raam in de muur, alleen is nooit een plaquette als herinnering daarvoor geplaatst.

Het perkament en de foto's herinneren ons aan die bijzondere gebeurtenis 85 jaar geleden. Een tentoonstelling over de aanleg en opening van vliegveld Ypenburg in 1936 is in voorbereiding.

HVBY

Deze rubriek komt tot stand in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY).